

Voorwoord vanuit het bestuur

Een sfeervolle kersteditie heeft de redactie Stapvoets er dit keer van gemaakt. We hebben een bijzonder jaar achter de rug. De corona periode ligt steeds verder achter ons en we zijn blij als bestuur dat steeds meer huifbedrijders en vakantieasten de stap weer hebben durven zetten om te komen huifbedrijden. Extra bijzonder was het 36 jarig bestaan dat we gevierd hebben met een succesvolle open dag. Een dag waarin we de deur letterlijk en figuurlijk wijd opengezet hebben. In september jl. kwam Esther Lucassen het team versterken als manager bedrijfsvoering. Daarnaast verjongen wij als manege met bestuur, medewerkers en vrijwilligers. Met nieuw elan trekken we nieuwe acties naar ons toe en verbinden we met steeds meer externe partners. We zijn zichtbaar in de regio en ontdekken nieuwe manieren van fondsenwerving om continuïteit te bieden voor nu en bovenal ook voor de toekomst. Tot slot is het fijn te kunnen vertellen dat de beheerderswoning ook weer bewoond is sinds begin december. Edwin en zijn gezin stellen zich graag aan u voor. Veel leesplezier en bovenal prettige kerstdagen en op naar een mooi 2023!



Interview met Alie, Wim-Jan en Eelke

Ik spreek met Alie en Wim-Jan, die samen met Eelke, al sinds lang op de manege komen en overnachten. Ze hebben net een midweek op de manege doorgebracht en willen het verhaal met ons delen over hoe zij de Manege zonder Dremfels kennen!

Wij zijn Alie en Wim-Jan, ouders van Eelke. Eelke is 32 jaar geleden geboren in Ede en vanaf zijn 3e jaar komen we hier rijden op de manege. We leerden destijds de manege kennen door andere ouders die ervaring hadden met huidbedrijven. Die ouders hebben we leren kennen op Calimero, vroeger een medisch kinderdagverblijf in Ede, Vanaf dat Eelke 3 of 4 jaar was zijn we bevriend geraakt met een paar moeders van daar en wij zijn nog steeds vriendinnen.

Wij kwamen eerst alleen voor het huidbedrijven. Eelke heeft hier altijd erg van genoten. Toen Eelke 12 jaar was, zijn wij verhuisd naar Friesland vanwege het werk van Wim-Jan. Eelke kon toen niet meer wekelijks rijden. Vanaf dat Eelke 17 was woont hij deeltijd uit huis en vanaf zijn 20e volledig uit huis. Met de dagbesteding waar hij toen was en later ook met zijn woongroep, is hij hier 3 keer op vakantie geweest. In wisselende samenstellingen (moeder, vader, zussen, vrienden) zelf ook al zo'n 5 keer geweest. De zus van Eelke heeft vroeger op de basisschool ook ooit een spreekbeurt over de manege gegeven. Wim-Jan vertelt: we komen hier zo graag omdat het gewoon fantastisch is. Het is hier groot, ruim en compleet. Zo fijn dat alle voorzieningen er zijn, de omgeving is mooi, we genieten van alle vrijheid en Eelke geniet elke dag van het paardrijden. Hij laat dan alles los en kan volledig ontspannen. Het is een heel geschikte activiteit voor hem. Door zijn autisme is paardrijden moeilijker, je moet echt letten op kleine signalen.

We hebben nu de auto van de Zonnebloem mee en hebben daarmee echt de vrijheid. We gingen Ede in, Bennekom in, naar de Panoramahoeve en ga maar door.

Het waterbed hier is echt goud waard! Eelke geeft het zelf aan, wanneer hij erop wil. Dat is heel uniek voor hem! Hij vindt dat echt gezellig, om in de huiskamer op het waterbed te liggen. Zo gezellig met de geluiden van de anderen om hem heen.

Op het einde spreken we nog even over het magazine 'Landleven'. Eelke hééft iets met dit tijdschrift. Hij bladert erdoorheen, voelt eraan, ruikt eraan en maakt ze ook stuk; bladzijden uitscheuren, een prop van maken en weggooien bijvoorbeeld. Hij wil dit echt alleen met Landleven doen. Ze vertellen dat ze veel andere tijdschriften hebben geprobeerd, maar het mag echt alleen Landleven zijn

Dank Alie, Wim-Jan en Eelke voor het mogen horen van jullie verhaal!

Nieuwe bewoners in de beheerderswoning van de Manege

Per 1 december ben ik met mijn gezin komen wonen in het huis bij de manege. Ik ben het bestuur en collega's dankbaar voor het vertrouwen dat zij in ons hebben voor het beheren van deze mooie manege. Ik draag de stichting al vele jaren met veel liefde en plezier een warm hart toe en ben heel blij met deze nieuwe stap en uitdaging. Het is belangrijk dat er iemand in het huis woont voor de veiligheid op het gehele terrein en als aanspreekpunt voor alle gasten die hier op vakantie zijn. Er waren veel ontwikkelingen in 2022 en met energie en veel zin bouwen we mee aan een mooie toekomst voor deze unieke manege. Via deze weg wil ik ook alvast namens mijn ons, iedereen hele fijne feestdagen wensen en een heel gelukkig nieuwjaar.

Edwin Maya
Madeleine en Casper ter Maat



AH statiegeldbonnetje actie

In de maand oktober was onze manege bij de AH Bennekom het gekoppelde goede doel aan de statiegeld bonnetjes actie. Het was erg leuk dat er twee collega's van AH Bennekom persoonlijk de cheque overhandigden op de manege, en zelf een kijkje kwamen nemen wat het huifbedrijven daadwerkelijk inhield. Zij waren onder de indruk van ons werk. De actie heeft maar liefst 1000 euro opgeleverd. Veel dank!

Cheques die we het afgelopen kwartaal in ontvangst hebben mogen nemen

Paardenfokkerij POUW	€ 5818,45
Albert Heijn Bennekom	€ 1000,00
Rabo Clubsupport	€ 2862,00
Kimberly Clark	€ 16500,00
Stichting November 1981	€ 1000,00



Nieuw bord bij de ingang

Net na de zomer is er een nieuw bord geplaatst bij de ingang van de Manege zonder Drempels. Veel dank aan Christiaan Peelen van Samen Drie die dit nieuwe bord met het nieuwe logo wilde sponsoren. Samen met het werk van Edwin en Bart is de voorkant tot een "mooi visitekaartje" geworden. Een strakke plantenbak met passende beplanting en de groene heg in de vorm van de paardenhoofden.

Fotoverslag Open dag -

Misschien wel hét evenement van het jaar voor de manege. Onze Open dag heeft grootser uitgelopen dan we van tevoren durfde te dromen! Ruim 500 bezoekers kwamen uit de hele regio om een kijkje te kijken op onze mooie



10 september 2022

manege. Grote dank aan ons speciale projectteam en alle sponsoren voor het bijdragen aan deze geslaagde dag! Naast een filmpje wat op onze website is te bewonderen zijn hier een aantal van de foto's:



Esther Lucassen stelt zich graag aan je voor

Beste huifbedrijders, ouders, verzorgers, donateurs en alle anderen die ons steunen, Velen van jullie weten inmiddels wie ik ben, maar anderen mogelijk nog niet. Ik stel mezelf graag even voor; mijn naam is Esther Lucassen en sinds een kleine 100 dagen ben ik bedrijfsleider op de manege.

Ik woon in Doorwerth, samen met mijn jongste dochter en onze mini Aussie (een nog ietwat druk en onzeker hondje). Mijn achtergrond is divers; van (psychiatrisch) verpleegkundige, tot docent in een jeugdgevangenis en het speciaal onderwijs en wiskunde docent op een middelbare school. Op deze laatste plek gaf ik ook leiding aan een team. Ik ben al die jaren blijven leren. Steeds omdat ik graag wilde weten waarom dingen gaan zoals ze gaan en nieuwsgierig ben. Mijn recentelijke master Integraal Leiderschap sloot daar mooi bij aan. De overstap naar de Manege zonder Drempels is niet zomaar. Ik wil graag bijdragen aan het leven van een ander net ietsje mooier maken en omdat ik blij word van werken met mens en dier. Ik voel mij binnen de manege na deze 100 dagen al als een vis in het water. Als bedrijfsleider kijk ik graag naar hoe alles gebeurt, naar het waarom, of het duurzaam is en of dit passend is bij de missie van de manege. Samen willen wij zorgen voor een mooi en ontspannen moment op de rug van de paarden voor onze huifbedrijders én een thuisgevoel voor de ouders en verzorgers. Ook willen we zorgen voor een fijn verblijf voor vakantiegeangers waarna ze weer opgeladen huiswaarts gaan. Ik vind het belangrijk om geregeld uit te zoomen en de blik op de toekomst gericht houden. Bijvoorbeeld door te kijken naar wat nodig is om de gastenverblijven van deze tijd te houden en of er wellicht behoefte is aan iets anders? Of hoe houden we de kudde in goede gezondheid en voldoende jong? En, heel belangrijk, hoe kunnen we als stichting aankomende uitgaven op vernieuwende wijze blijven bekostigen? Andere leuke dingen om te noemen; vorige maand hebben we een nieuw paard verwelkomd, zijn we bezig met zonnepanelen, gaan we afval scheiden, zijn we bezig het trainen van de paarden naar het volgende level te brengen, zijn we in het team aan het kijken hoe we nog professioneler kunnen werken mét behoud van het warme gevoel op de manege, ... en zo kan ik nog veel meer dingen noemen. Ik heb mijn eerste periode hier met veel mensen gesproken en veel mooie ervaringen mogen opdoen. De manege blijkt een plek waar veel mensen met een warm hart komen: collega's, vrijwilligers, cliënten, verzorgers, donateurs en vele andere relaties. Ik kijk uit naar nog veel meer mooie ontmoetingen en ervaringen en het voortzetten van werk waar ik energie van krijg. Als je wilt, spreek me gerust aan, Live of met een belletje. Ik vind het leuk jullie te leren kennen en van jullie te leren!

Warme groet, Esther

Kimberly Clark

Tijdens de open dag heeft Kimberly Clark hun bekende merk Page toiletpapier verkocht. In de periode daarvoor verkochten ze ook tweedehands computers van kantoor. Met deze actie hebben zij maar liefst 16.500 voor de Manege ingezameld. Een prachtig bedrag waar we zeer blij mee zijn.

Wat daarnaast prachtig was is dat deze organisatie met ruim 20 collega's een klusdag heeft gehouden bij de Manege. Als teambuilding en hands-on bezig zijn voor het goede doel. We zijn dankbaar dat deze samenwerking al zo veel jaren bestaat.

Familie Bartholomeus voor het eerst op vakantie bij de Manege

Het was een fantasische vakantie afgelopen zomer! We hebben genoten en komen zeker weer terug. Onze dochter Shenty vond het huifbedrijven geweldig en als gezin mochten we ook meehelpen de paarden te borstelen

Van rechts naar links:

Shenty (19), Suweenie (11), Luwendly achter het paard (14), Luweena (15), Luthsiën (4), vader Luthwig. Niet op de foto: moeder Susettely Bartholomeus.



Expositie en sinterklaasfeest

Wat een feest deze dag! Dit jaar is er weer groots gevierd dat sint en zijn pieten in het land kwamen. Wij hebben dit op de manege als van ouds gecombineerd met een expositie van Mandy Nellestein met schilderijen van haarzelf, van haar moeder en haar schildersgroepen. Tevens was er een bijzondere onthulling! Mandy heeft speciaal voor het Mooi Leven Huis in Bennekom, een ontwerp gemaakt voor een groot schilderij. Dit schilderij wordt gemaakt door Mandy en haar schildersgroep gezamenlijk. Het schilderij kan worden gesponsord: iedereen mag een stukje schilderij meebetalen. De opbrengst is voor onze Manege zonder Dremfels! Tijdens de intocht van sint op de manege was het één groot feest: kinderen kwamen schilderen en knutselen en kijken naar een paarden demo. Een veel gehoorde opmerking was dat het nog nooit zo druk was geweest. Veel mensen kwamen voor de wel veertig pieten, de geweldige muziek en natuurlijk de goedheilig man! We waarden het enorm dat zij dit bijzondere bezoek weer brachten aan de Manege en alle bezoekers. Zij namen ruim de tijd voor zingen, pepernoten uitdelen, op de foto gaan, dansjes en gekke dingen doen.



PROEVEN, RUIKEN, BELEVEN

Een van de wensen uit de wensboom die op de manege heeft gestaan was een kruidenwiel. Vrijwilliger Martin is enthousiast aan de slag gegaan met het idee en afgelopen zomer was het zover, het kruidenwiel is af! In de (rolstoelvriendelijke) speeltuin kunnen bezoekers genieten van de kruiden. Ruiken, voelen en proeven, alles mag. Roos, Martin en Gerrit konden als eerste heerlijk in het zonnetje genieten van het kruidenwiel.





Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas



STICHTING MANEGE ZONDER DREMPELS

Telefoon +31 318 415110 | www.manege-zonder-drepfels.nl

E-mail: info@manege-zonder-drepfels.nl

IBAN: NL42 RABO 0387 0733 37